

BEDANKT !!

... en toen kwam die ene dag: Zaterdag 13 juli 2019

De allerlaatste keer diplomazwemmen,
De allerlaatste keer diploma's uitreiken!

En wat hebben de kinderen het goed gedaan !!

Na het bericht in april dat Orka'97 zou gaan stoppen met het lesgeven van het Nationaal Zwem-ABC en Zwemvaardigheid werd het even stil en daarna kwamen er heel wat vragen.

Van deze vragen hebben wij een doel gesteld en is er de laatste maanden hard gewerkt door de lesgevers én ook door de kinderen.

Met een beetje creativiteit en wat puzzelen hier en daar, hebben wij geschoven met lestijden en het formeren van groepen om zoveel mogelijk kansen te creëren voor de kinderen, om de mogelijkheid te kunnen bieden, voor het behalen van hun diploma's en dat is gelukt met onderstaand resultaat:

Maar liefst **30 !** kinderen hebben hun diploma behaald.

Toch wel een mooie afsluiting om trots op te zijn!

Waar we ook trots op zijn: zijn niet alleen de kinderen maar zeker ook hún ouders.

Voor al het vertrouwen dat zij in ons hebben gesteld in de afgelopen maanden.
Mede hierdoor hebben wij dit prachtige resultaat bereikt.

Graag willen wij de kinderen en de ouders bedanken voor manier waarop zij ons in het zonnetje hebben gezet na het uitreiken van de diploma's. Om maar eens iets te noemen;

- het gedicht dat bij diploma A werd voorgedragen door Anne de Bruin en de anderen kinderen die enthousiast meededen bij het 'refrein', de Bad Eend met emmer die gevuld werd met; heerlijke chocolade en andere traktaties.
- bij diploma B en C werden wij verrast met een mooie bos rozen en persoonlijke attenties.
- bij Zwemvaardigheid en Snorkelen was de wethouder aanwezig voor een mooi dankwoord en werden wij verrast met een mooie fles port.

Hier werden wij tot 3 maal toe best een beetje sprakeloos van (en dat gebeurt bij sommige echt niet gauw, al zeg ik het zelf 😊).

En dan niet te vergeten de tekeningen, mooie hortensia, chocolade en geschreven bedankjes van de kinderen na de laatste lessen.

Namens alle lesgevers: Nogmaals Bedankt!

Voor het vertrouwen, de lieve woorden, bedankjes en attenties die wij hebben mogen ontvangen.

Hartelijke groet,

Juf Natasja